

Adopter et landskab:

Lions Clubs Børnehaven har i samarbejde med Ringkøbing Skjern museum, adopteret et landskab oppe i Herborg Bakker.

Ca 1. gang om måneden skal vi på tur og lære om naturen og kulturen sammen med en naturvejleder fra museet. Vi skal både pleje landskabet og lave spændende aktiviteter. I kan også som familie gå derop og se til vores område.

Program 2022 :



RINGKØBING-SKJERN
MUSEUM
levendehistorie.dk

Lions Clubs Børnehaven

- Onsdag d. 12. jan: **For 150 år siden (På Bundsbæk Mølle)** : Vi skal snakke om gamle dage og hjælpe til med de daglige gøremål som dengang – børnene prøver at banke tæpper, væve kludetæpper og bage pandekager. Vi har fokus på, hvordan man hjælper hinanden, og hvordan man deler.
- Onsdag d. 2. feb: **Skatte fra gamle dage (I børnehaven)** : Børnene ser nærmere på spændende ting fra magasinet. Vi snakker om, hvorfor vi gemmer ting. Børnene bygger deres egen museumsudstilling med deres egne skatte, som de har med hjemmefra
- Onsdag d. 2. marts: **Himmel og Hav (Ved Lyngvig Fyr)** Vi skal blive klogere på, hvad et fyr er og kan. Vi skal snakke om lys og mørke, og det at sejle. Vi skal prøve at morse S.O.S., og vi skal lege og klappe og ro i takt.
- Torsdag d. 7. april: **Viking for en dag (I vores adopterede landskab i Herborg Bakker)**: Vi leger os 100 år tilbage i tiden. Dengang da danskerne var vikinger. Vi leger vikingelege og bager fladbrød og lytter til saga-fortællinger.
- Onsdag d. 4. maj: **Vi rimer med Kaj Munk (I vores adopterede landskab i Herborg Bakker)**: Kaj Munk skrev fantastisk sjove rim og remser til børn – dem skal vi lytte til. Vi skal se, om man kan hinke rim, og se om vi kan finde en rime-makker. Vi leger med sproget og bliver rime-mestre.
- Onsdag d. 1. juni: **Redningsøvelser (I børnehaven)** : Vi skal prøve at være mini helte. Vi skal lave redningsøvelser, som man gjorde det i gamle dage på den jyske vestkyst. Vi leger os til viden om sikkerhed.
- Onsdag d. 5. oktober **Dyr og jagt (I vores adopterede landskab i Herborg Bakker)**: Vi tager på natursti, hvor vi i fællesskab lærer om dyrene, ved at finde dem ude i naturen. Vi lærer også om jagt, og om hvilke dyr, man må skyde og hvilke dyr, der er fredet.
- Onsdag d. 23. november: **Samle ind til vinteren (I vores adopterede landskab i Herborg Bakker)**: Vi går i skoven efter spændende naturmaterialer til børnenes juledekorationer. Vi lærer, hvad dyrene spiser, og hvordan de klarer sig igennem den kolde vinter.
- Onsdag d. 7. december **Jul på Bundbæk (På Bundsbæk Mølle)** : Børnene kommer på besøg hos De grønne Skovnisser. Her går vi på opdagelse, vi lærer, hvordan man hjælper dyrene, og vi hører nissehistorier.