

Adopter et landskab:

Som vi før har skrevet om, har vi adopteret et landskab oppe i Herborg Bakker
– sammen med Ringkøbing Skjern Museum.

Vi vil gå derop ca. 1 gang om måneden sammen med en naturvejleder fra museet.

Vi skal både pleje vores venskabsområde og lave diverse spændende aktiviteter.

Ringkøbing-Skjern Museum har lavet et flot program til os med forskellige natur/kulturaktiviteter.

I kan også som familie gå derop og se til vores område

– børnene skal nok fortælle en masse om det.

Program 2021 :



RINGKØBING-SKJERN
MUSEUM
levendehistorie.dk

Lions Clubs Børnehave

- Tirsdag d. 12. jan: **Gamle, glade lege** : Har du leget Ta'fat lege, Blindebuk, eller Find en tvilling? Vi har altid leget. I bondesamfundet legede både børn og voksne, nu om dage er det mest børn, der leger. Der er mange sjove lege, som stammer fra gamle dage og vi skal hygge os med rigtig mange af dem.
- Tirsdag d. 2. feb: **Naturpleje og fastelavnsris** : Vi plejer vores venskabsområde. Vi fælder nogle birketræer, og klipper fastelavnsris. At lave fastelavnsris er en gammel tradition, og man bruger dem som dekoration eller til at vække sine forældre med, ved at slå med et fastelavnsris på dynen, indtil de vågner. Det er en rigtig drille-leg, der handler om at vågne først.
- Tirsdag d. 2. marts: **Endnu ikke fastlagt** I hører nærmere
- Tirsdag d. 13. april: **Vi kigger på fugle**: I Danmark er der omkring 400 forskellige fuglearter. Ca. halvdelen er ynglefugle, mens resten er træk-, sommer- eller vintergæster. Vi skal både se og høre fugle, og så leger vi os til masser af viden om fugle.
- Tirsdag d. 18. maj: **Miniforsker**: Vi tager ud i naturen, hvor vi udforsker det, vi bliver nysgerrige på og det, der undrer os i naturen. Vi skal både arbejde kreativt med vand og vind og på bingojagt i omgivelserne.
- Tirsdag d. 7. september: **Naturpleje og natursti**: vi vandrer af naturstien og kigger på de udstoppede dyr, vi ser undervejs.
Vi plejer vores venskabsområde
- Tirsdag d. 5. oktober **Svampe og bær**: Hvis sæsonen er med os, skal vi ud i egekrattet og samle bær og rørhatte. Måske skal vi tilberede noget af det bagefter.
- Tirsdag d. 16. november: **Besøg af de Grønne Skovnisser** : De holder til ude i skoven og passer på både dyr og planter. I vintertiden har de grønne skovnisser virkelig travlt. Vi tager derfor med skovnisserne ud og sørger for, at alt bliver godt inden jul. Vi samler ind til juledekorationer.
- Tirsdag d. 7. december **De grønne Skovnisser** : Vi besøger Skovnisserne ude på Bundsbæk Mølle. Program følger.